

“Oh, fryd!”

Isabel Fluxá Rosado har droppet håndkraften og revolutioneret sin hverdag og sit parforhold med hjælp fra en elektrisk dims med stor kraft ...

AF ISABEL FLUXÁ ROSADO / FOTO: MORTEN ANDERSEN



Isabel Fluxá Rosado (41) er journalist på Liv.

Der er sket en revolution i mit liv. Et vidunderligt instrument er kommet ind i det. Hvem skulle nu have troet det?

Jeg havde nok hørt et pip eller to om, at sådan én kunne ændre, om ikke alt, så en hel del på tilværelsen, på hverdagen – og på sexlivet! Alligevel er det lykkedes mig at gå igennem livet i hele 41 år uden at eje en. Havde jeg vidst, hvad jeg ved nu, havde jeg ikke ventet så længe!

Mine veninder tog sig sammen længe før mig, vovede sig ind i en lækker butik, hvor utallige modeller stod i snorlige, lange rækker og i alle prisklasser. De udpegede sig et prægtigt eksemplar, oftest i en neutral farve, og gjorde plads til den i deres liv. Bød den velkommen, udstillede den i deres hjem og lod den stå fremme til fuldt skue uden at blive hverken pinligt berørt eller rødglødende generte over at eje sådan en. Om det så var midt i finanskrisen. Næ nej, de var da stolte. De bedyrede, at selv om de måske ikke ligefrem følte sig fuldendte, så gjorde den dem tæt på lykkelige, og de brugte den hver dag uden blusel!

“Få én nu! Gør det, før det er for sent,” opfordrede de igen og igen.

For egen hånd

Jeg tog ikke rigtig deres gode råd alvorligt. Jeg syntes, jeg havde så meget andet at bruge mine penge til. Desuden krævede det både en mental og fysisk ombygning at vove sig ud i den slags ekstravagance. Og nu havde jeg jo vænnet mig til, at tingene var, som de var. At jeg gjorde det selv uden hjælp og uden strøm. Brugte hænderne aften efter aften, hvis jeg altså ikke kunne få en anden til at gøre det. Og imens brokkede jeg mig, bandede og svovlede, fik irriteret hud eller forsøgte ihærdigt at forhandle mig ud af det for at slippe. Andre gange gav jeg mig hen og tillod mig selv at nyde det, at betragte det som et pusterum, mens jeg fantaserede og bare lod tankerne flyve af sted i alle mulige retninger. Men jeg følte mig ikke rigtig tilfredsstillet bagefter.

Nu er forandringens tid altså kommet. Jeg har kastet håndklædet i ringen og overgivet mig til teknologien og dens enorme magt. Det er – for at sige det med et efterhånden lidt slidt og misbrugt ord: fantastisk! Efter to dages omstilling fatter jeg ikke, at det er lykkedes mig at

udskyde beslutningen i så mange år. Mit liv havde været fuldstændig anderledes, hvis jeg ikke havde været sådan en kylling og ventet på, at den nærmest bare landede i mit hjem af sig selv. Det er så sket nu. Min skønne, dejlige mand har simpelthen købt en ‘til os’, som han siger. Og det sjoveste er, at han håndterer den med samme overvældende maskuline begejstring, som var den en Weber-grill eller en boremaskine.

“At gøre dét er ikke længere en sur pligt, men en udsøgt fornøjelse.”

Den er egentlig ikke særlig stor. Du kan godt få nogle, der er helt overdimensioneret gigantiske. Nærmest skræmmende! Men den her passer lige til mig og mit behov, og den gør det, den skal, med stor grundighed. Aften efter aften skal min mand og jeg nærmest slås om at trykke på knappen og få den i gang, og det er, så vi jubler og hviner af fryd hver eneste gang. Det er lige før, at naboerne banker på væggen, fordi vi støjer og fjanter.

At gøre dét er ikke længere en sur pligt, men en udsøgt fornøjelse. Måske er det mest i starten, at vi ikke kan få armene ned over, hvor fantastisk den er, og vi er da også så småt ved at vænne os til den. Det kan heller ikke vare længe, før vi måske skal til at forhandle om, hvem der skal trykke på knappen. Men den har alligevel revolutioneret vores liv på mange måder. Vi har fået mere tid, mere overskud – mere af alting.

Jeg vil på det kraftigste anbefale ethvert menneske, der er træt af at gøre det selv eller ethvert par, hvis forhold er i krise, at konsultere en forhandler af dette mirakuløse instrument, inden de går til en parterapeut (eller en skilsmisseadvokat). Det kan meget vel være, at det bare er et simpelt hjælpemiddel, der skal til for at redde jer. Glem alt om store samtalekøkkener, håndvævet sengetøj og varme på badeværelsegulvet. Drop designerlamper, dyrt linge og weekendture til Paris. Dette er det allerførste, I skal gøre, hvis I ikke allerede har gjort det: Køb en opvaskemaskine!

liv